

Allerzielen 2014

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Korintië

Als wij verkondigen
dat Christus uit de doden is opgestaan,
hoe is het dan mogelijk
dat sommigen onder u beweren
dat er geen opstanding van de doden bestaat?

Als er geen opstanding van de doden bestaat, is
ook Christus niet opgestaan.
En als Christus niet is opgestaan,
dan is onze prediking zonder inhoud
en uw geloof leeg.

Indien wij enkel voor dit leven onze hoop
op Christus hebben gevestigd,
zijn wij het meest van alle mensen te beklagen.
Maar zo is het niet!
Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.



Met een kerkelijke dienst namen wij afscheid van

Neske Beckers - Bongaerts	98
Lies Beunen - Coenen	83
Piet Opgenaffen	71
Betje van Buggenum - Bongaerts	96
Hein Verkooyen	72
Greetje Tholen - Meyer	92

Laten wij ook alle andere parochianen
in ons gebed insluiten:

Barmhartige Vader
en God van alle vertroosting,
uw eeuwige liefde is ons steeds nabij.

In de duisternis van de dood
daagt het licht op van uw leven.
Verlies uw dienaren niet uit het oog
en laat ons niet alleen in ons verdriet.

Wij vragen U:
Laat ons zó naar uw Zoon op weg gaan,
dat wij, na dit sterfelijke leven,
verenigd worden met al wie ons lief zijn.